



# Sælsafari i kajak

**22. september 2019 fra 10.00 til 15.30**  
**Mødested Janderup Kirke, Åkirkevej 51, 6851 Janderup**

Sælsafari er en oplevelsesrig tur i Ho Bugt, hvor vi forhåbentlig får set et stort antal sæler på tæt hold.

At ro blandt sæler er en helt unik oplevelse, og på tidligere ture i samme bugt, har vi set op til 150 sæler. Vi ror langt ud i Ho Bugt, så dette arrangement er for den øvede kajakraer med hang til store naturoplevelser.

Ho bugt udgør den nordlige ende af Vadehavet og ligger mellem Skallingen i sydvest, Ho i vest, Oksbøl mod nord og Hjerting mod øst. I bugtens sydlige ende ligger øen Langli. Ho bugt er som en del af Vadehavet et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Navnet går tilbage til ca. 1325, hvor det var Hoo, der kommer af det gamle danske ord trug. Egnen var tidligt blandt det tættest beboede område i Vestjylland, da bugten gav læ for både for både fragt – og fiskerbåde. Der var i 1941 store planer om landvinding i Ho Bugt, hvor man i et samarbejde mellem Hedeselskabet og Statens Landvindingsudvalg ville regulere Varde Å, gøre Langli

landfast, og indvinde et areal på 1550 ha. Projektet blev dog skrinlagt, da man frygtede en tilsanding af sejltrenden til Esbjerg.

Inden start vil der være en kort introduktion til turen. Der vil blive snakket om sikkerhedsaspekter, vejr- og vindforhold samt lidt om, hvad vi kan forvente at opleve på turen.

Undervejs gør vi holdt, og spiser vores medbragte mad. For at deltage på turen skal du have erfaring i roning. Medbring selv kano eller kajak, udstyr, og godkendt redningsvest.

Pris 120 kr.

Turleder/ info: Børge Lund, tlf. 6177 2755,  
mail: b.lund@me.com og  
Willy Bengtsson, tlf. 2427 2383,  
mail: mbbw@skynlinemail.dk

**Tilmelding på [www.dgi.dk/201910502027](http://www.dgi.dk/201910502027) senest 12. september**