

# En rejsebeskrivelse "lidt ud over det sædvanlige"

## DGI PétanqueRejse Val de Loire - LOIREDALEN 19 – 27 maj 2017

**Skrevet af:** Rejsedeltager Marianne Sjøstrøm Jensen, Køge Pétanqueklub

Hjemme igen...

Efter 9 begivenhedsrige dage har vi atter sat foden på dansk jord, og fået tid til at fordøje alle oplevelserne fra en fantastisk petanquerejse til **Centre-Val de Loire - Loire-Dalen i Frankrig**. Petanque er, ud over maden, vinen, den lokale kultur og alle oplevelserne, naturligvis det der er størst fokus på, på disse rejser, og denne rejse var ingen undtagelse.

Det primære er nemlig at spille petanque i 4 forskellige klubber i en fransk region. Alle klubber var anbefalet af formændene i det Franske Pétanque Forbund FFPJP. (**F**édération **F**rancaise de **P**étanque et de **J**eu **P**rovençal).

Selv om den første dag altid er lidt hektisk når man rejser, og som i vores tilfælde, startede med fly til Paris, TGV til Tours, og med egen bus til Hotel Le Blason i Amboise, så fik vi også nået at få en lille forsmag på hvad der ventede.

**Første aften:** Bo, vores franskboende og fransktalende rejsearrangør, havde forberedt et lille event.

Der var arrangeret middag i Restaurant "Le Pied dans le Plat" ude i kalkhulerne, (Les TROGLODYTES), meget typisk for Regionen omkring Loirefloden. Inden middagen var der velkomstdrink og chips, og selve middagen var som vanligt i Frankrig, en 4 retters menu, med specialiteter fra netop dette område.



Helt overraskende, for dem der havde deltaget i rejsen i 2016, fik vi besøg fra en af de klubber vi havde besøgt på sidste års rejse. Vores værter fra Pétanqueklubben "La Boule Cyprïote" i Saint Symphorien i Périgord. Formanden Michel og hans næstformand, samt deres fruer var kommet til Amboise for at være sammen med os de næste par dage.

I middagen deltog også flere repræsentanter for den klub vi skulle møde den efterfølgende dag, "Pétanque Club Amboise", en dejlig aften og en god begyndelse på vores Petanquerejse.



Men inden vi skulle ned og spille, var der om formiddagen sat tid af til et Slotsbesøg "Domaine de Lucé" – "Parc Leonardo da Vinci". Her boede Da Vinci i sine sidste år, og i parken var der opsat modeller af hans "opfindelser", efter hans tegninger og skitser, - meget interessant.



På rejsen i øvrigt, bor vi på små typiske landhoteller hvor der ikke er elevator, det kan være besværligt med store kufferter, men stemningen kan og vil vi ikke undvære!

**Og så tilbage til Pétanque, en meget central del af rejsen.** Vi møder altid 4 forskellige klubber som hver især har gjort deres bedste for at vi skal få nogle gode kampe og hyggeligt samvær. Der bliver grinet og hygget, danset og sunget og alle kommer hjem med gode minder og dejlige billeder på nethinden. Her kommer man helt ind under huden på franskmændene. Vi oplever deres store gæstfrihed, og deres engagement og bestræbelser på at gøre vores besøg til noget særligt både på banerne og til den fælles middag bagefter.



### Dag 2:

Pétanque Club Amboise havde arrangeret en turnering over 3 kampe. Vi spiller ikke Frankrig mod Danmark, nej man blander holdene så der er både danskere og franskmænd på begge sider. Dette giver en fantastisk mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende.

Efter kampene bød de på vin og rilette (specialitet fra egnen) og derefter en festlig middag, med lokale retter (4 i alt), sang, dans og musik – meget festligt.

Formanden havde lavet en mini ordbog, med oversættelser af de mest almindelige ord som: hvad hedder du, alle tal fra 1 til 13, god dag og farvel osv. og ellers, var der papirdug på bordet som blev flittigt brugt til at tegne og fortælle.

*”Så det franske sprog har overhovedet ikke været noget problem for at kunne forstå hinanden”*



### Dag 4:

Turnering og middag med Pétanque Saint Aignan sur Cher. Her mødte vi også formanden for departement Loir et Cher (41) Patrick DESSAY som har været meget behjælpelig med forberedelserne til denne Pétanquerejse. Han er International dommer og medlem af den franske Pétanque Bestyrelse i Marseille.

Efter spillet, blev vi kørt til Byens Rådhus, hvor byens borgmester modtog os og bød på vin og snacks. Der blev holdt taler og snakket på kryds og tværs – og da det viste sig at borgmesteren havde fødselsdag, fik han en dansk fødselsdagssang.

Som der er tradition for på disse rejser, giver DGI en lille erkendtlighed til de klubber og officielle personer som vi besøger. Det er en bog om Danmark,- på

fransk- som bliver taget rigtig godt imod.

I Nogle tilfælde har klubberne eller byen vi besøger, også gaver med til alle deltagerne, og i Saint Aignan, fik alle en speciel plakette med byens navn og dato for besøget, samt et lille flag med klubbens navn.

Også her var der middag sammen med klubben, som serverede nogle af egnens dejlige retter bl.a til

forret: ”Les Galipettes Farci ”: Store champignons med rillettes.

Middagen blev holdt i en lille restaurant udenfor byen, som holdt ekstraordinært åbent for at vi kunne spise der – igen masser af snak henover bordene med 65 deltagere, og hurtigt kom der også her papir og blyanter frem for os der ikke taler sproget – (hverken det franske eller franskmændene det danske..!)



**Dag 6:**

Spillet og mødet med nye franske pétanquespillere fortsætter i Bourgueil i Pétanqueklubben "Pétanque Club Bourgueil" denne gang med Formanden Stéphane Menard og hans medlemmer. Klubben åbnede i 2016. – flere af spillerne var tidligere basketballspillere, som syntes at de, selv om de ikke længere spillede basket, gerne ville mødes og dyrke sport – og så blev det pétanque. Og også her havde de gjort sig store anstrengelser for at gøre besøget til noget helt særligt, og det blev det.

Efter vi havde spillet med og mod hinanden i tre kampe, var der arrangeret kørsel til nogle grotter ude på landet – et af medlemmerne, Eric Ploquin har en vingård "Domaine Le Pont du Gué", og det er hans grotter vi skal ud til (grotterne bruges i området til opbevaring af den vin de producerer, da der er de helt rigtige betingelser med hensyn til temperatur og ikke mindst masser af plads)

Meningen med besøget i grotterne, var at vi skal spise middagen der – MEN der var desværre problemer med elektriciteten, og uanset hvor meget de prøvede, så er og bliver der mørkt – og der er meget mørkt inde i en grotte – hvad gør man så?

Vi pakkede alt maden og drikkevarerne sammen og kørte tilbage til klubhuset, hvor vi med fælles hjælp hurtigt fik stablet borde og stole op ude foran klubhuset og så var festen i gang.

4 retter "som vi plejer" forret: kartoffelsalat med sild (lokal specialitet som smagte rigtig godt)– hovedretten, oksekæber, braiseret i dejlig rødvin af egen avl, smagte fantastisk – derefter ost og ikke



mindst den lokale gedeost "Sainte Maur" rullet i aske og med et halmstrå indeni men også andre skønne oste og baguette ikke at forglemme – "franskmandens ene spiseredskab" - og som om der kunne klemmes en bid mere ned, så kommer desserten "La Galette Bourgueilloise" i lagkagestørrelse – et kæmpe stykke til hver – men det smagte vidunderligt.

Aftenen sluttede også her med sang – (**Vores DGI sangkor bliver bedre og bedre.-**) som tak for et godt arrangement og besøg synger vi "**Der er et yndigt land**". Franskmandene kvitterer med "**Marseillaisen**", og der er ikke et øje tørt, en hel fantastisk stemning.

**Dag 7:**

I byen Chinon, mødte vi Pétanque Club Chinon som havde det dejligste baneanlæg langs floden Vienne – her spillede vi i skyggen fra platantræerne, alt imens der blev stegt pattegris og gjort klar til aftenens store fest. Sent om aftenen gik det hjemad mod vores dejlige typiske franske landhotel, og her passerede vi en kæmpe statue af Jeanne d'Arc til hest.

"I 1400-tallet i Chinon, i det franske hof – sendte den



franske konge, Karl VII den 17-årig franske kvinde fra Lorraine i spidsen for en mindre hær der drog til Orléans og befriede byen fra Englænderne. Jeanne d'Arc, bliver en af de vigtigste personer for krigens

*forløb og en af de mest berømte personer i middelalderen overhovedet, selv om hun døde kun to år senere, brændt som heks på bålet i Rouen.”*

På rejsen var der også tid til at opleve på egen hånd, og de store markeder er et hit for de fleste. Markedet i Amboise var da heller ingen undtagelse, her sælges alt fra frugt og grønt til klemmer og tøj, senge, og gryder, potter og pander.

Byen og livet i gaderne og på cafeerne blev også udforsket, og maden på de lokale restauranter, blev indtaget med velbehag (for dem der fik mad - den aften 😊)

Nogen havde nemlig valgt at tage på ballonfærd – for at se det hele lidt fra oven – og da sådan én ikke altid overholder tidsplanerne – ja så var der lukket og slukket på restauranterne da de langt om længe vendte tilbage til byen – men nogen havde lidt nødrationer i tasken og så måtte man jo nøjes med det – Ballonturen var det hele værd, en fantastisk oplevelse.

Der blev også tid til en sejltur på Loirefloden, med indbygget undervisning om flodens skabninger over og under vandet – dejligt afslappende.

### **Slottene i Loire**

Nogle elsker gamle slotte, slotshaver og historie, og for dem, var denne tur et sandt mekka.

I Loiredalen, også kaldet ”Kongernes dal” afløser det ene skønne slot det andet og der er masser at se på.

**Château de Chenonceau** ved floden Cher – *Damernes Slot*. Slottet blev opført 1515-1521 kong Frans 1.s finanssekretær. Kongen overtog det selv, og efter hans død skænkede hans efterfølger, Henrik 2., det til Diane de Poitiers, Frans' elskerinde. Hun lod bygge den bro, der forbinder slottet med den anden flodbred, lige som hun indrettede parker og haver efter sine egne interesser. Da Diane de Poitiers velynder Henrik 2. døde i 1559, blev hun af dronningen, Katarina af Medici, tvunget væk fra sit elskede slot. Katarina, som var Frankrigs de facto regent, ofrede formuer på at udvide slottet, bl.a. i 1577 med gallerierne oven på broen over Cher og med flere haveanlæg.



**Château de Cheverny**, siges at have inspireret den belgiske forfatter Hergé til slottet Møllenborg



(Château de Moulinsart) i sin tegneserie, Tintins Eventyr. På slottet var der flere attraktioner, bl.a. fodring af slottets 70 hunde (et værre spektakel...) som om vinteren deltager i Cheverny jagten, også kaldet - ParForce jagten - der forekommer to gange om ugen. Et



museum om TINTIN.

Og en fantastisk park, hvor vi indtog og dejlige vin, og i øvrigt fik en lille



vores medbragte charcuterie, flûtes sejltur i parken.

**Château Chambord** Kong Francis I, jagtslot, – et kæmpe slot med mange tårne og værelser og med en meget speciel dobbelt trappe.

Det er efter sigende, denne arkitektoniske berømmelse af Chambord. To trapper, samtidig uden at møde hinanden. Man vil Vinci var ingeniør og arkitekt af denne kong Frans I, blev inviteret til at bo i Val-Amboise, hvor kunstneren døde i 1519.



detalje, der har bidraget til hvor man kan gå op og ned gerne tro, at Leonardo da dobbelte trappe, før han af de-Loire, specifikt i Clos Luce i

**Chateau de Villandry** med ”**Jardins Villandry**” den mest fantastiske renæssancehave man kan forestille sig- en have i 4 niveauer, der hver især symboliserer kærligheden: solhaven, vandhaven, prydhaven og urtehaven med aromatiske og medicinske planter.



**LE CADRE NOIR** et andet meget interessant besøg var det berømte Militærakademi for Kavalerister ”LE CADRE NOIR” i Saumur, kendt for deres hestegarde og stutteri.

Fascinerende at se hestene og staldene og høre om fransk klassisk ridning med sin prestigefyldte militærhistorie som er fundamentet for Cadre Noir. Skolen kører adskillige kurser for både franske og udenlandske instruktører og konkurrenter, og er centrum for Excellence for French Equitation (Pôle France) og Young Riders (Pôle Espoir). Cadre Noir holder sine traditioner levende med sine offentlige forestillinger, dets internationale konkurrenceresultater, men frem for alt ved dets undervisning.



## Vinen



Midt i alle slotsbesøgene, er der også andre attraktioner der frister og vi kommer jo ikke uden om vinen.

Vinsmagning og besøg i vinområdet VOUVRAY- Altid spændende at smage og få mulighed for også at købe med hjem.

Senere på ugen i ANJOU området, hvor vi er omgivet af vinmarker på alle sider, kunne vi smage den lifflige Crémant de Loire, hvid eller rød.

Vi blev modtaget af vinbonde Noël GIRARD på hans vingård ”Domaine du Vieux Bourg” hvor vi blev inviteret indenfor i de kølige grotter og kældre og smagte naturligvis på den herlige røde vin her fra egnen Saumur Champigny, men også den hvide Saumur Blanc og Saumur Rosé..



Vores vært havde forberedt en lille simpel frokosttallerken til os som vi kunne nyde ude i det fri ved vinmarkerne, meget fransk og meget afslappende.



Som en lille krølle på hele turen så slutter vi rejsen af med manér ved et besøg og vinsmagning hos næstformanden i Bourgueuil Pétanque Club Eric Ploquin på Domaine Le Pont du Gué.

Han driver familie vingården sammen med sin kone Caroline. Vi smager på vinene og går en tur i vinmarkerne, hvor temperaturen har sneget sig op på over 30 grader – pyha

Den sidste aften er der fælles traditionel samling på hotellet hvor vi gør status for turen LOIRE 2017.

Bo lægger op til næste års mulige Pétanque rejse 2018 og

der kommer mange forslag der kan arbejdes videre med – vi glæder os til at høre om det – måske bliver det Baskerlandet...!

”Bien venue en France et Bon Sport »

**Marianne Sjøstrøm Jensen**  
**Køge Pétanque Klub**

Juli 2017